

## Διεθνές Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργιών (SWAN-i)

### Ιδρυτική Διακήρυξη

Το Διεθνές Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργιών (SWAN-i) αποτελείται από ένα δίκτυο ομάδων, οργανώσεων και ατόμων από όλο τον κόσμο, που συμμερίζονται τις αρχές της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας. Σε κάποιες χώρες (όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελλάδα και Δανία) οι ομάδες που συμμετέχουν χρησιμοποιούν τον τίτλο Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργιών. Σε άλλες χώρες, οι τοπικές ομάδες έχουν τα δικά τους ξεχωριστά ονόματα και διαφορετικές ιστορικές αφετηρίες. Για παράδειγμα στην περιοχή της Βοστώνης στις ΗΠΑ οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες είναι οργανωμένοι/ες στο Boston Liberation Health Group ενώ στο Χονγκ Κονγκ οι συνάδελφοι/σες μας είναι γνωστοί/γνωστές ως Progressive Social Work Network.

Συνολικά, αυτό που ενώνει τις ομάδες στο SWAN-i είναι η κοινή μας δέσμευση για πολιτική δράση και κινητοποίηση που οδηγεί στη βελτίωση της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας προς όφελος των κοινωνικών λειτουργιών και εξυπηρετούμενων. Οι τοπικές ομάδες δρουν βάσει του δικού τους πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο γνωρίζουν καλύτερα. Το SWAN-i δεν επιβάλλει κεντρικά δραστηριότητες στις τοπικές ομάδες, αλλά υπάρχει διεθνής συντονισμός μέσα στο πλαίσιο των κοινών αρχών, συγκεκριμένων κοινών δράσεων αλληλοϋποστήριξης/ αλληλεγγύης ώστε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τις παραδόσεις ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας στις χώρες μας.

Οι συμμετέχοντες/σες στις ομάδες SWAN-i συμφωνούν επισήμως στα ακόλουθα:

A. Δεσμευόμαστε να θέτουμε πάντοτε τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω από το κέρδος.

B. Υποστηρίζουμε πως οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας πρέπει να είναι δημόσιες και δωρεάν. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα πρόνοιας διεθνώς, αλλά βασική αρχή μας είναι πως κοινωνικές υπηρεσίες, η υγεία και η ευημερία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, δωρεάν, διαθέσιμες και προσβάσιμες από όλους και όλες.

Γ. Είμαστε αντίθετοι/ες με τις ιδιωτικοποιημένες μορφές παροχής υπηρεσιών επειδή τροφοδοτούν τις ανισότητες και ενισχύουν την καταπίεση. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις παραγωγής ιδιωτικού κέρδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε άκριτα την παροχή υπηρεσιών από το κράτος στην κάθε της έκφανση, δεδομένου ότι το κράτος, σε μεγάλο βαθμό, διαπλέκεται με την προστασία των συμφερόντων του κεφαλαίου και των εθνικών ελίτ.

Δ. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή στιγματισμού των εξυπηρετούμενων στις υπηρεσίες πρόνοιας. Οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο.

E. Είμαστε αταλάντευτα αφοσιωμένοι/ες στην αρχή ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, όπως αναφέρει και το γνωστό σύνθημα του Αναπηρικού Κινήματος «τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς». Οι

εξυπηρετούμενοι/ες και οι εργαζόμενοι/ες έχουν κοινά συμφέροντα που εδράζονται στη συνεχή βελτίωση της χρηματοδότησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, υγείας και πρόνοιας

ΣΤ. Είμαστε κατά της ανισότητας και της καταπίεσης – σε όλες τις μορφές τους.

Ζ. Ως Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργιών αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης και παρέμβασης των κοινωνικών λειτουργιών - από τη συνεργασία με άτομα και τις παρεμβάσεις στην κοινότητα έως την πολιτική κινητοποίηση και τα ακτιβιστικά μοντέλα παρέμβασης. Δεν υπάρχει *ένα και μοναδικό* ριζοσπαστικό μοντέλο κοινωνικής εργασίας.

Αναγνωρίζουμε επίσης, ότι ενώ τα κοινωνικά προβλήματα μπορεί να βιώνονται μεμονωμένα. Η ίδια η ρίζα των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων αφορά τη φύση και την οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών. Με άλλα λόγια, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μεμονωμένα άτομα έχουν συνήθως ευρύτερες συλλογικές και κοινωνικές αφετηρίες. Ως εκ τούτου απαιτούνται συλλογικές και πολιτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και ατομικών προβλημάτων. Η κοινωνική εργασία λοιπόν δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια βαθιά πολιτική δραστηριότητα.